

Liturgie eerste kerstdag

25 december 2023

Link naar de uitzending

Medewerkers:

- Organist: Klaas van Hijum
- Franeker Mannenkoor Laus Deo
- Kinderverhaal: Mariska
- Gedicht: Rients de Boer
- Lector: Henk Breidenbach
- Ouderling: Sjoukje de Boer
- Diaken: Harm Schuurmans
- Beamteam: Fimke Tjalsma
- Presentatie gemaakt door Fimke Tjalsma
- Voorganger ds. Marco Roepers

9:55 uur Laus Deo zingt:

- Gloria Intrada
- Hosianna

Kerkenraad komt binnen

Mededelingen

Mariaklokje (Angelusklokje) luidt (door Rients de Boer)

Intochtslied: Gezang 477: 1,3 en 4

- 1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
- 3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die koning.

- 4 O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet

Genade barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader
en van Christus Jezus, onze Heer
Amen

Aansteken kerstkaarsen door diaken

- 1 Lytse kears, ik stek dy oan,
want de tiid begjint
fan ferwachting en fan Ljocht,
hjoed is it advint.

Refr: Sjoch mar foarút nei wat komme sil.
Sjoch nei it ljocht en hâls moed.
Sjoch mar foarút mei in fleurich gesicht
Aanst skynt it ljocht en it libben wurdt licht
Dan is de ierde goed

- 2 Twadde kears, jou ús dyn ljocht
yn 'e donkr're tiid.
't Feest fan ljocht komt tichterby
en dat makket bliid.

Refrein

- 3 Tredde kears, do komst der by wer
in kearske mear.

Wat is dat in moai gesicht;
Ljochtsjes bringe sfear.

Refrein

4 Fjirde kears, do joust no ek ljocht
foar elkenien.
En wat God ús tasein hie,
hat er hjoed ek dien.

Refrein

5 Noch in kears,
it feest begjint:
Krystfeest is it hjoed,
feest fan ljocht dat kommen is
en dat bliuwt foargoed.

Refrein

Gebed.

Kyrie

Laten we God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrië eleison

The image shows a musical score for the Kyrie. It consists of two systems of music, each with a treble and bass staff. The first system has the lyrics "Ky - ri - e, ky - ri - e, ky - ri - e e -" written below the notes. The second system has the lyrics "lei - son. lei - son." written below the notes. The music is in a key with one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The first system ends with a double bar line and repeat signs. The second system starts with a first ending (1.) and a second ending (2.), both marked with repeat signs.

Laten we God prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.

Lied: 487: 1, 2 (gemeentezang) (Gloria)

- 1 Eare_oan God yn dizze dagen,
eare_oan God yn dizze tiid.
Minsken fan syn wolbehagen,
rop op ierde frede út!
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
- 2 Eare_oan God, ús Heit en Heare
en ús kening grut yn macht.
Eare_oan God dy't kaam op ierde,
dy't ús ljocht is yn 'e nacht.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

Kerstgedicht door Rients de Boer

Zingen: gezang 481: 1, 2 en 3

- 1 Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
- 2 Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
- 3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Gebed

Kinderverhaal (Mariska)

Zingen gezang 486:1, 2 en 3(met muziekinstrumentjes)

- 1 Midden in de winternacht / ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, / antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
- 2 Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
- 3 Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Schriftlezing: Lucas 2: 1-20

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Laus Deo zingt:

- **Stille nacht, heilige nacht**
- **In stille nacht**

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.' 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14 'Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.'

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Gezang 468: 1, 3 en 4

- 1 Prijs de Heer die herders prijzen,
die in 's hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.
- 3 Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

- 4 Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Lezen Johannes 1: 1-5, 14

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Zingen: gezang 478: 1, en 2 en 4

- 1 Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
- 2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.
- 4 O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.

Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Verkondiging

Lied: Gezang 481: 1, 2

- 1 Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

- 2 Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Laus Deo zingt:

- Nimmer blonk een schoner licht
- Lang geleden in efratha's velden
- Vredevorst

Collecte.

Slotlied: Ere zij God door Laus Deo en gemeentezang. (Opmerking voor Klaas van Hijum: In verband met meerstemmige zang door Laus Deo graag begeleiden met de zetting uit de Zangbundel Johannes de Heer).

Ere zij God
Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Zegen

Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God:

De Heer zegent U en behoedt U.

De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig

De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede

Allen:

