

Orde van dienst voor de
Regiozondag 23 juni 2024
Makkum

Thema: Rivieren van hoop



- Voorgangers : ds. Arnold Vriend van Workum en It Heidenskip
 : ds. Marco Roepers van Achlum-Hitzum
- Ouderling : Ria Poepjes
- Diaken : Janny van der Meer
- Lector : Frans de Haan
- Beamer : Bram de Vries
- Koster : Dries Roorda
- Organist : Siebout Akkerman
- Kleur : groen

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 46: 2 en 3

2. De Godsstad ligt aan blanke stromen.

God staat haar bij, de dag zal komen.

Hij woont in haar, zij wankelt niet,

zij kroont zijn heilig rijksgebied.

Al hebben volken zich verheven,

Hij roept en doet de aarde beven.

Hij is met ons, Hij wendt ons lot.

Een vaste burcht is onze God.

3. Komt en aanschouwt des Heren daden,

aanbidt zijn toorn en zijn genade:

zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,

zijn gunst waarin gij vrede vindt.

Hij spreekt: 'Laat af, Ik ben de Here,

de Heilige die elk moet eren.'

Hij is met ons, Hij wendt ons lot.

Een vaste burcht is onze God.

Stil Gebed

Bemoediging

Groet

Gebed van toenadering

Introductie Thema: Rivieren van hoop

Lied Gezang 1005

1. Langjend nei ljocht stean wy yn 't tsjuster;
langjend nei wierheid sykje wy Jo.
Lit ús jo eigen hillich folk wêze
ljocht dat de wrâld beskynt.

Refr: Kristus, ús ljocht,
skyn yn ús hert,
brek troch it tsjuster.
Kristus, ús ljocht,
skyn yn Gods bern, hjir yn jo hûs!

3. Langjend nei iten, minsken mei honger.
Langjend nei wetter, minsken mei toarst.
Meitsje_ús jo brea, brutsen foar oaren,
partsjend wurdt elk dan sêd. (Refr)

5. Safolle jeften, safolle minsken,
safolle herten dogge graach mei.
Meitsje_elk fan ús tsjinstber oan oaren,
sa komt jo keninkryk. (Refr)

Gebed

Lied Evangelische Liedbundel 429

1. Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.

2. Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

3. Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

4. Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Verhaal voor de kinderen

Kinderen naar de nevendienst

Lezing: Jesaja 55: 1-6 lector)

Lied: JdH 57

1. Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.

Refr: Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neêr.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.

2. Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn. (Refr.)

3. Er komen stromen van zegen,
Zend ons de heilstroom nu neêr!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z' ons voortdurend, o Heer. (Refr.)

Lezing: Johannes 7: 37-39 (Ierctor)

Lied: psalm 65

5. Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

6. Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.

Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.

Overweging

Lied: EL 382: 1 en 3

1. Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijd ons.
schijn in mij, schijn door mij.

Refr: Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest,
stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard vervullen.
Spreek, Heer, uw woord
dat het licht overwint.

3. Staan wij oog in oog met U, Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
schijn in mij, schijn door mij. (Refr.)

Gebeden

God fan fier en hein ús Heit,



I God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hil - lig - je jo nam - me,
ûn - der ús sa faak ûnt - wijd,
troch jo ei - gen bern be - skam - me.

1. God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

2. Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

3. Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.

4. Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.

5. God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen

Collecte: 1. Moldavië 2. Onkosten

ZWO "Fryslân foar Moldavië" (FfM) is een samenwerkingsverband van protestantse gemeenten in Friesland, die vier projecten van KIA in het armste land van Europa steunen:

1. Kerk helpt kwetsbare mensen
2. Kinderen en ouderen worden gezien
3. Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen
4. Kerken geven kinderen een toekomst

Slotlied: Gezang 878

Nu breekt je uittocht aan,
in vrede keer je terug
en de heuvels en de bergen
groeten je vrolijk,
juichen overal.

En de bomen doen mee,
kijk ze zwaaien naar hun God.

En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem,
en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem,
en de bomen in het veld zullen klappen voor Hem en jij gaat vrolijk
voort.

Zegen